



Ε/Σ Δελτίο Ειδήσεων

NSDAP/AO : PO Box 6414

Lincoln NE 68506 USA

www.nsdapao.org

#1119

24.08.2024 (135)

Michael Kühnen

Το πρόγραμμα του NSDAP Πρόσφατα σχολίασε

Μέρος 6

13

ΕΘΝΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

"Απαιτούμε την εθνικοποίηση όλων των (μέχρι στιγμής) ήδη κοινωνικοποιημένων επιχειρήσεων (τραστ)".

Ο μαρξισμός θεωρεί την ατομική ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής ως το αποφασιστικό εμπόδιο για την οικοδόμηση μιας σοσιαλιστικής κοινωνίας και δικαιολογεί την εκμετάλλευση με τη λεγόμενη "υπεραξία", την οποία οι καπιταλιστές επιτυγχάνουν εκμεταλλευόμενοι την εργατική δύναμη των εργαζομένων, επειδή το κέρδος του επιχειρηματία είναι πάντα μεγαλύτερο από τα χρήματα που δαπανώνται για την εργατική δύναμη των εργαζομένων (μισθοί).

Όλη αυτή η θεωρία δεν ευσταθεί:

Η πηγή της εκμετάλλευσης δεν είναι η υπεραξία, αλλά η δουλειά του τόκου. Αυτή ευθύνεται για το γεγονός ότι όχι μόνο ο εργαζόμενος, αλλά ολόκληρη η εθνική οικονομία εκμεταλλεύεται προς όφελος απώτερων οικονομικών δυνάμεων.

Ούτε η ατομική ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής αποτελεί εμπόδιο στην

οικοδόμηση του γερμανικού σοσιαλισμού:

Ο αληθινός σοσιαλισμός δεν βασίζεται στην ιδέα της ισότητας, αλλά στην ιδέα της δικαιοσύνης! Γι' αυτό και δεν είναι στόχος μιας σοσιαλιστικής λαϊκής κοινότητας να εξαλείψει όλα τα στρώματα και τις εισοδηματικές διαφορές. Η επιδίωξη για πλούτο και περιουσία είναι οπωσδήποτε ένας ηθικά δικαιολογημένος μοχλός της εθνικής οικονομίας - αλλά μόνο εφόσον δεν στρέφεται ενάντια στο κοινό καλό, ή εφόσον πρέπει να καταστεί δυνατή και να προωθηθεί από το εργατικό και αβίαστο εισόδημα!

Το NSDAP δεν αντιτίθεται στην ατομική ιδιοκτησία - ούτε καν στην ατομική ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής. Ούτε εκφράζει αντιρρήσεις αν ο επιχειρηματίας αντλεί τόσα χρήματα από την επιχείρησή του όσα δικαιολογούν οι επιδόσεις του. Τα ανώτερα και κατώτερα εισοδηματικά όρια καθορίζονται από το εθνικοσοσιαλιστικό Volksstaat με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι επαρκή για να παρακινήσουν έναν Volksgenossen - επιχειρηματία ή όχι - στη μεγαλύτερη δυνατή δέσμευση προς τη Volksgemeinschaft, αλλά και για να αποτρέψουν τη διατήρηση ή τη δημιουργία νέων κοινωνικών τάξεων.

Παρεμπιπτόντως, το Εθνικοσοσιαλιστικό Λαϊκό Κράτος δεν ελέγχει την ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ, αλλά την Κυριαρχία επί των μέσων παραγωγής. Αυτό σημαίνει: Η εξουσία των παραγωγικών μέσων είναι η κυριαρχία των παραγωγικών μέσων:

Ο επιχειρηματίας διατηρεί την εξουσία διάθεσης της επιχείρησής του μόνο εφόσον τη διαχειρίζεται στο πλαίσιο των συμφερόντων της εθνικής κοινότητας και των κρατικών οικονομικών σχεδίων. Εάν οι δραστηριότητές του είναι αντίθετες προς αυτό ή εάν η απόδοσή του είναι ανεπαρκής, ανατίθεται σε κρατικό επίτροπο η προσωρινή διαχείριση έως ότου ο επιχειρηματίας δείξει ότι είναι διατεθειμένος να εργαστεί αναλόγως ή έως ότου, στο πλαίσιο της εθνικοποίησης, του αφαιρεθεί και η κυριότητα των μέσων παραγωγής.

Αλλά ένα τέτοιο μέτρο αποτελεί εξαίρεση, καθώς είναι απίθανο ένας επιχειρηματίας να προκαλέσει εσκεμμένα μια τέτοια κρατική παρέμβαση.

Το Εθνικοσοσιαλιστικό Λαϊκό Κράτος χρησιμοποιεί τον οικονομικό σχεδιασμό για την καθοδήγηση της εθνικής οικονομίας - όχι, όμως, με ατομικά σχέδια σύμφωνα με το παράδειγμα των μαρξιστικών κρατών, τα οποία καταστέλλουν κάθε ατομική πρωτοβουλία, αλλά με ένα γενικό σχέδιο που ακολουθεί την αρχή:

Αυτό που προγραμματίζεται δεν είναι αυτό που μπορεί να προγραμματιστεί, αλλά αυτό που πρέπει να προγραμματιστεί.

Αλλά για να πραγματοποιήσει έναν τέτοιο σχεδιασμό-πλαίσιο, το Εθνικοσοσιαλιστικό Λαϊκό Κράτος χρειάζεται άμεση επιρροή στην οικονομία, ακόμη και χωρίς να χρειάζεται να καταφεύγει σε κάθε περίπτωση στα περίπλοκα μέσα του διορισμού κρατικών επιτρόπων. Επομένως, είναι απαραίτητο οι βασικοί τομείς της εθνικής οικονομίας να περάσουν στην κρατική ιδιοκτησία και να επηρεαστούν έτσι άμεσα.

Αυτό περιλαμβάνει πρωτίστως όλες τις νομισματικές επιχειρήσεις, όπως τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες κ.λπ., δεδομένου ότι το κράτος πρέπει να έχει τον απόλυτο έλεγχο όλων των νομισματικών τομέων και των οικονομικών.

Στο κομματικό του πρόγραμμα, το NSDAP ζητά επίσης την εθνικοποίηση όλων των επιχειρήσεων που έχουν ήδη κοινωνικοποιηθεί, καθώς η ιδιοκτησία τους, η οποία είναι συχνά ανώνυμη, αποτελεί κίνδυνο για την ελευθερία της εθνικής οικονομίας - ειδικά από τη στιγμή που η καθαρή ιδιωτική ιδιοκτησία, η οποία μπορεί να λειτουργήσει ως κινητήριος μοχλός, δεν υφίσταται πλέον εκεί ούτως ή άλλως (η ηγεσία εδώ επίσης δεν έγκειται πλέον σε μια δυναμική επιχειρηματική προσωπικότητα, αλλά σε μια ηγετική διοίκηση που λειτουργεί ανεξάρτητα από τους ιδιοκτήτες μετοχών και τα παρόμοια). Επιπλέον, οι επιχειρήσεις αυτές είναι συνήθως εκείνες οι μεγάλες, οικονομικά και πολιτικά σημαντικές επιχειρήσεις επί των οποίων το εθνικοσοσιαλιστικό κράτος διεκδικεί τον πλήρη έλεγχο με στόχο την καθοδήγηση της οικονομίας.

Συνολικά, λοιπόν, η εθνικοσοσιαλιστική εθνική οικονομία είναι μια εν μέρει ιδιωτική, εν μέρει εθνικοποιημένη μορφή οικονομίας, η οποία διοικείται με τη βοήθεια του γενικού προγραμματισμού-πλαισίου, αλλά στην οποία η υπεύθυνα εφαρμοζόμενη ιδιωτική ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής θα διατηρήσει τη θέση της, εφόσον δεν στρέφεται ενάντια στα συμφέροντα της εθνικής κοινότητας.

Επομένως, οι επιχειρηματικές επιχειρήσεις με καθαρή ιδιωτική ιδιοκτησία - ιδιαίτερα στην ανεξάρτητη μεσαία τάξη- όχι μόνο δεν αντιτίθενται, αλλά, ως κινητήρια δύναμη της εθνικής οικονομίας, απολαμβάνουν ιδιαίτερης υποστήριξης από το Εθνικοσοσιαλιστικό Λαϊκό Κράτος.

14 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΚΕΡΑΗ

"Απαιτούμε καταμερισμό των κερδών στις μεγάλες επιχειρήσεις".

Το NSDAP τάσσεται υπέρ της διαμόρφωσης της ατομικής ιδιοκτησίας, εφόσον αυτή δεν οδηγεί στην εμφάνιση οξυμένων ταξικών φραγμών και δεν στρέφεται ενάντια στα συμφέροντα της εθνικής κοινότητας. Ειδικότερα, πρέπει να

προωθηθεί ο σχηματισμός ιδιοκτησίας από τους απλούς ανθρώπους, ο οποίος δεν καταρρίπτει τα ταξικά εμπόδια αλλά τα σπάει και δεν βλάπτει την εθνική κοινότητα αλλά την ωφελεί.

Για το σκοπό αυτό, το NSDAP απαιτεί καταμερισμό των κερδών στις μεγάλες επιχειρήσεις. Ο περιορισμός σε αυτές εξηγείται από το γεγονός ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι κατά κανόνα σαφώς ιδιωτικές και προστατεύονται ως τέτοιες, δεν θα θιγούν. Προς το συμφέρον της δικαιοσύνης εντός της εθνικής κοινότητας, ωστόσο, είναι αυτονόητο ότι τα μέλη της εθνικής κοινότητας που δεν απασχολούνται σε μεγάλες επιχειρήσεις θα διασφαλιστούν μέσω νομικών αντισταθμιστικών μέτρων ότι θα συμμετάσχουν και αυτά στον εθνικό πλούτο.

Σε κάθε περίπτωση, η κατανομή των κερδών στις μεγάλες επιχειρήσεις στοχεύει σαφώς στις μέχρι πρότινος κοινωνικοποιημένες επιχειρήσεις που εθνικοποιούνται από το εθνικοσοσιαλιστικό Volksstaat. Μια τέτοια συμμετοχή στα κέρδη έχει νόημα μόνο ως συμμετοχή στα παραγωγικά περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης, διότι με αυτόν τον τρόπο προωθείται η προσκόλληση του εργαζομένου στην εργασία του και αφυπνίζεται το προσωπικό του ενδιαφέρον για την επιτυχία, αφού η συμμετοχή του στα κέρδη εξαρτάται από το συγκεκριμένο κέρδος που επιτυγχάνεται.

Όλες οι εθνικοποιημένες επιχειρήσεις που αποφέρουν σημαντικά κέρδη επανιδρύονται σύντομα, όπου αυτή τη φορά τα μισά πιστοποιητικά μετοχών εκδίδονται στους εργαζόμενους ως αναφαίρετη ιδιοκτησία των εργαζομένων στα παραγωγικά περιουσιακά στοιχεία, ενώ το άλλο μισό στο Γερμανικό Εργατικό Μέτωπο. Έτσι η Betriebsgemeinschaft και το DAF γίνονται ιδιοκτήτες της επιχείρησης.

Από τον κανονισμό αυτό εξαιρούνται όλες οι κερδοφόρες επιχειρήσεις καθώς και όλες εκείνες που επιδιώκουν μη κερδοσκοπικούς σκοπούς και, ως εκ τούτου, αναπόφευκτα λειτουργούν λίγο ή πολύ με ζημία. Θεσμικές ρυθμίσεις αποζημίωσης γίνονται επίσης για τους εργαζόμενους εκεί για τη συμμετοχή τους στον εθνικό πλούτο.

Επειδή στο εθνικοσοσιαλιστικό λαϊκό κράτος η εξουσία διάθεσης των μέσων παραγωγής - εκτός από ακραίες εξαιρέσεις - παραμένει συνδεδεμένη με την ατομική ιδιοκτησία, αυτό σημαίνει για τις μεγάλες επιχειρήσεις που μεταβιβάζονται στην εργατική ιδιοκτησία ότι η εργοστασιακή κοινότητα και η DAF είναι κύριοι της επιχείρησης, αφού έχουν γίνει ιδιοκτήτες. Επομένως, ο επιμερισμός του κέρδους οδηγεί αναπόφευκτα στη συνυπευθυνότητα του λαϊκού συντρόφου στην επιχείρησή του. Αυτή η συνυπευθυνότητα ασκείται από τα συμβούλια εργασίας, των οποίων οι εξουσίες διευρύνονται και τα οποία

συγκροτούνται στη βάση της ισοτιμίας του ενός τρίτου:

Το ένα τρίτο των επιχειρησιακών συμβουλίων διορίζεται από το κράτος, το ένα τρίτο από το Γερμανικό Εργατικό Μέτωπο ως προστάτη και εκπρόσωπο των συμφερόντων του συνόλου των Γερμανών εργαζομένων και ένα άλλο τρίτο εκλέγεται απευθείας από τους εργάτες των εργοστασίων.

Προκειμένου να αποφευχθεί η μειονεκτική θέση των υπόλοιπων εργαζομένων, μια παρόμοια συνυπευθυνότητα εισάγεται στις εθνικοποιημένες και στις ιδιωτικές επιχειρήσεις που υπερβαίνουν ένα ορισμένο μέγεθος - στις εθνικοποιημένες επιχειρήσεις το επιχειρησιακό συμβούλιο συγκροτείται με τον ίδιο τρόπο όπως και στις κοινωνικοποιημένες επιχειρήσεις που έχουν μεταβιβαστεί στην ιδιοκτησία των εργαζομένων. Στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, τα συμβούλια εργασίας αποτελούνται κατά ένα τρίτο από εκπροσώπους της επιχείρησης, του εργατικού μετώπου και των εργαζομένων της επιχείρησης.

Με αυτόν τον τρόπο, με τη συσσώρευση του πλούτου του λαϊκού συντρόφου, προωθείται ταυτόχρονα η συνυπευθυνότητά του και η συμμετοχή του στο κέρδος του λαϊκού πλούτου και έτσι οικοδομείται η πραγματική λαϊκή κοινότητα.

15 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

"Ζητούμε μια γενναιόδωρη επέκταση του συνταξιοδοτικού συστήματος".

Το Εθνικοσοσιαλιστικό Λαϊκό Κράτος βασίζεται στην ηθική αρχή της εργασίας, οδηγώντας έτσι στην υλοποίηση της λαϊκής ρήσης:

Αν δεν εργάζεστε, δεν πρέπει να τρώτε!

Τα στοιχεία εκείνα στο σώμα του λαού που είναι επιβλαβή για τον λαό και που δεν μπορούν να συνηθίσουν σε τίμια εργασία χρήσιμη για την κοινότητα εξαλείφονται ως ασύδοτα παράσιτα και τίθενται σε καταναγκαστική εργασία. Αναγκάζονται έτσι και αυτοί να τρώνε μόνο όταν το έχουν κερδίσει με την εργασία τους.

Εξάιρεση αποτελούν εκείνα τα μέλη του λαού που, χωρίς δική τους υπαιτιότητα, δεν είναι ακόμη ή δεν είναι πλέον σε θέση να συμμετάσχουν στην εργασιακή διαδικασία - δηλαδή ιδίως τα παιδιά, για τα οποία το πρόγραμμα του NSDAP απαιτεί την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση, οι άνθρωποι που είναι άρρωστοι χωρίς δική τους υπαιτιότητα, για τους οποίους φυσικά φροντίζει η Volksgemeinschaft, ενώ το NSDAP αγωνίζεται γενικά για την ανύψωση του Volksgesundheit, αλλά

κυρίως τα ηλικιωμένα μέλη του λαού, τα οποία πρέπει να φροντίζονται "γενναιόδωρα" σύμφωνα με το σημερινό σημείο 15 του κομματικού προγράμματος!

Με αυτόν τον τρόπο το Κόμμα εκφράζει τον εξαιρετικό σεβασμό του για το έργο ζωής των ανθρώπων που έχουν εκπληρώσει πιστά και αξιόπιστα το καθήκον τους να εργάζονται καθ' όλη τη διάρκεια της ενήλικης ζωής τους. Δεν σπρώχνονται - όπως στον καπιταλισμό- στο περιθώριο της κοινωνίας ως μη παραγωγικοί φαγάδες, αλλά στο Εθνικοσοσιαλιστικό Λαϊκό Κράτος απολαμβάνουν ένα γήρας που χαρακτηρίζεται από τον σεβασμό της κοινωνίας στο έργο της ζωής τους και μπορεί να διαμορφωθεί χωρίς οικονομικές ανησυχίες.

Το σημερινό συνταξιοδοτικό σύστημα είναι θανάσιμα άρρωστο και άδικο. Πρέπει να αναδιοργανωθεί πλήρως:

Μια δίκαιη και γενναιόδωρη σύνταξη γήρατος πρέπει να βασίζεται στην αρχή ότι ο Γερμανός πολίτης καθορίζει το ύψος της σύνταξής του με το έργο της ζωής του - όσο καλύτερα εργάστηκε στον τόπο του και σύμφωνα με τις ικανότητές του, τόσο υψηλότερο ήταν το εισόδημά του. Αυτό το εισόδημα πρέπει να συνεχίζει να του καταβάλλεται στο ακέραιο ως σύνταξη και μετά τη συνταξιοδότησή του από τον εργασιακό βίο! Οτιδήποτε άλλο θα ήταν άδικο, διότι θα μπορούσε να αντιληφθεί μόνο μια μείωση του εισοδήματός του ως τιμωρία για τη βιολογική μοίρα της γήρανσης, η οποία θα γελοιοποιούσε κάθε έννοια δικαιοσύνης.

Για τις ανύπαντρες γυναίκες σε μεγάλη ηλικία, θεσπίζεται μια γενναιόδωρη λαϊκή σύνταξη ως βασική σύνταξη, το ποσό της οποίας, ωστόσο, αυξάνεται με κάθε παιδί που η γυναίκα έχει γεννήσει και μεγαλώσει κατά τη διάρκεια της ζωής της. Τα εν λόγω ασφάλιστρα τέκνων θα καταβάλλονται επίσης σε εκείνες τις γυναίκες που εξακολουθούν να ζουν με τους συζύγους τους σε μεγάλη ηλικία και, ως εκ τούτου, δεν δικαιούνται τη λαϊκή σύνταξη, αλλά οι οποίες ωστόσο θα λάβουν αναγνώριση για το έργο της ζωής τους ως μητέρες.

Οι συντάξεις καταβάλλονται απευθείας από τον κρατικό προϋπολογισμό, το Εθνικοσοσιαλιστικό Λαϊκό Κράτος εγγυάται έτσι για την ασφάλεια και το ύψος των πληρωμών. Τα απαραίτητα κεφάλαια συγκεντρώνονται μέσω ενός φόρου συντάξεων - οι μέχρι τώρα συνήθειες κρατήσεις από τους μισθούς για την ασφάλιση των συντάξεων παραλείπονται.

Το νέο συνταξιοδοτικό σύστημα συνεπάγεται σημαντικές επιβαρύνσεις για τη Volksgemeinschaft, ιδίως όσο συνεχίζονται οι συνέπειες της σημερινής μείωσης των γεννήσεων. Ωστόσο, αυτά τα βάρη αποτελούν καθήκον τιμής για τη Volksgemeinschaft και θα αποτιμηθούν ανάλογα.

ΠΡΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

"Απαιτούμε τη δημιουργία μιας υγιούς μεσαίας τάξης και τη διατήρησή της, την άμεση κοινοτικοποίηση των μεγάλων πολυκαταστημάτων και την εκμίσθωσή τους σε φτηνές τιμές στους μικρούς εμπόρους, την πιο έντονη αντιπαροχή όλων των μικρών εμπόρων στις παραδόσεις προς το κράτος, τις επαρχίες ή τους δήμους".

Το NSDAP βλέπει την ατομική ιδιοκτησία και τη φυσική επιδίωξη του ανθρώπου για κέρδος ως τον κινητήριο μοχλό μιας υγιούς εθνικής οικονομίας. Αγωνίζεται μόνο για την καθιέρωση ανώτερων και κατώτερων εισοδηματικών ορίων προκειμένου να αποτραπεί η δημιουργία ή η διατήρηση απότομων ταξικών φραγμών, για τη συνεπακόλουθη κατάργηση κάθε άνεργου και αβίαστου εισοδήματος και για το γεγονός ότι η ατομική ιδιοκτησία δεν μπορεί ποτέ να στρέφεται ενάντια στο κοινό καλό. Κατά τα άλλα, όμως, τάσσεται υπέρ της διατήρησης της ατομικής ιδιοκτησίας -ακόμη και των μέσων παραγωγής υπό τους γνωστούς περιορισμούς- και της γενναιόδωρης αμοιβής εκείνων των συντρόφων του λαού που επιτυγχάνουν κορυφαίες επιδόσεις στη θέση τους. Όσοι έχουν αποκτήσει πλούτο με σκληρή δουλειά και τον χειρίζονται υπεύθυνα δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα!

Το NSDAP, ωστόσο, δεν θέλει μόνο να διατηρήσει την σκληρά κερδισμένη ατομική ιδιοκτησία, αλλά και να προωθήσει τη διαμόρφωση της ατομικής ιδιοκτησίας σε ευρεία βάση - για παράδειγμα, μέσω της συμμετοχής των εργαζομένων στις μεγάλες επιχειρήσεις στα κέρδη και άλλων μορφών συμμετοχής στον εθνικό πλούτο.

Ως κόμμα της γερμανικής εθνικής κοινότητας, ωστόσο, η προσοχή του NSDAP δεν στρέφεται μόνο προς τη βιασύνη των völkisch και τη μάζα των μισθωτών, που συχνά βρίσκονται σε μειονεκτική θέση στον καπιταλισμό, αλλά υποστηρίζει επίσης αποφασιστικά τη διατήρηση και την προώθηση των υγιών μεσαίων τάξεων.

Μια υγιής μεσαία τάξη αποτελεί πηγή δύναμης για την εθνική κοινότητα.

Η υπεράσπιση των μεσαίων τάξεων από το NSDAP έχει συχνά παρεξηγηθεί, έτσι ώστε κατά καιρούς κάποιοι θέλησαν να παρεξηγήσουν το κόμμα ως ένα μικροαστικό κόμμα της μεσαίας τάξης - μια πραγματικά τραγελαφική παρεξήγηση!

Στην πραγματικότητα, το NSDAP καταπολεμά αποφασιστικά όλους τους

κινδύνους και τις τάσεις προλεταριοποίησης της μεσαίας τάξης - μια μεσαία τάξη που θα συνθλίβεται μεταξύ μιας πεινασμένης για κέρδη ανώτερης τάξης και μιας εκμεταλλευόμενης εργατικής τάξης θα ήταν καταστροφή για τη Volksgemeinschaft και θα οδηγούσε στην ανελέητη και αυτοκαταστροφική ταξική πάλη, την οποία οι μαρξιστές περιμένουν με τόση ανυπομονησία. Η καταστροφή της μεσαίας τάξης θα καθιστούσε το τεράστιο εκπαιδευτικό έργο του εθνικοσοσιαλιστικού κινήματος προς τη Volksgemeinschaft πολύ δύσκολο, ίσως και αδύνατο.

Η διατήρηση της μεσαίας τάξης, ωστόσο, δίνει στην ανώτερη τάξη ένα παράδειγμα και μια υπενθύμιση να μην χάνει την επαφή με το λαό και να μην πηγαίνει ενάντια στα συμφέροντά του, και δίνει στην εργατική τάξη την ελπίδα να επιτύχει επίσης ευημερία μέσω της δικής της εργασίας και με την υποστήριξη του κοινωνικού προγράμματος του κόμματός μας.

Από αυτή την άποψη, το NSDAP επιδιώκει μια εθνική κοινότητα βασισμένη στη μεσαία τάξη, στην οποία η άρχουσα τάξη και η εργατική τάξη δεν αποτελούν ξεχωριστές τάξεις, είτε κυλιόμενες στην πολυτέλεια είτε εξαθλιωμένες, αλλά μια δυναμική κοινότητα με ρευστές μεταβάσεις. Παρ' όλα αυτά, το NSDAP δεν είναι ένα μικροαστικό μεσοαστικό κόμμα, αλλά ένα εθνικοσοσιαλιστικό εργατικό κόμμα:

Με την ίδια αποφασιστικότητα που καταπολεμά την προλεταριοποίηση της μεσαίας τάξης, εμποδίζει την αστικοποίηση της εργατικής τάξης! Η μεσαία τάξη, στην οποία προσβλέπει το NSDAP, δεν είναι πλέον αστική, αλλά χαρακτηρίζεται από την ηθική αρχή της εργατικής τάξης, της εργασίας για την εθνική κοινότητα! Η μεσαία τάξη χαρακτηρίζει έτσι μια επιδιωκόμενη κατάσταση εισοδήματος και πλούτου, αλλά όχι έναν υποδειγματικό τρόπο ζωής. Η μεσαία τάξη πρέπει να διατηρηθεί και να προωθηθεί οικονομικά, αλλά η στάση ζωής της πρέπει να διαμορφωθεί εκ νέου από την εργατική τάξη. Βλέπουμε λοιπόν στη μεσαία τάξη την οικονομική, αλλά στην εργατική τάξη την ηθική ραχοκοκαλιά για την οικοδόμηση μιας πραγματικής εθνικής κοινότητας.

Βασικό τμήμα της μεσαίας τάξης είναι ο οικονομικός τομέας του μικρομεσαίου εμπορίου, καθώς και οι πιο ποικίλες υπηρεσίες. Ο τομέας αυτός ειδικότερα είναι εκτεθειμένος σε μεγάλο πειρασμό για έναν παρασιτικό τρόπο ζωής. Δεν είναι τυχαίο ότι ο "έμπορος" είναι ο τυπικός αντίποδας του "εργάτη". Και όμως, ο κλάδος του αυτοαπασχολούμενου εμπορίου και των υπηρεσιών είναι σημαντικός για την εθνική κοινότητα. Πρέπει όμως - όπως και κάθε άλλο στρώμα του εθνικού μας σώματος - να θέσει τον εαυτό του υπό τον σιδερένιο νόμο και την αρχή της εργασίας που θα επιβάλει το εθνικοσοσιαλιστικό λαϊκό κράτος. Στη νέα τάξη πραγμάτων, ο έμπορος και ο

μικροεπαγγελματίας θα γίνει επίσης εργάτης για την εθνική κοινότητα και μέσα στην εθνική κοινότητα.

Υπό αυτή την προϋπόθεση, μέσω των αιτημάτων που αναφέρονται στο σημείο 16, θα σταθεροποιηθεί οικονομικά και θα θεωρηθεί και θα αναγνωριστεί ως σεβαστό μέλος της εθνικής κοινότητας. Οποιαδήποτε αστική συμπεριφορά ή ακόμη και παρασιτικές υπερβολές θα έχουν τότε προ πολλού ξεπεραστεί και θα έχει γίνει πραγματικός σύντροφος του λαού. Με αυτή την έννοια, το Εθνικό Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα αγωνίζεται για τη γερμανική μεσαία τάξη!



NS KAMPFRUF
KAMPFBLATT DER NATIONALSOZIALISTISCHEN DEUTSCHEN ARBEITSPARTEI AUSLANDS- UND AUFBAUORGANISATION

Number 126 Copyright 1979 26 April 2017 2306

Der Kampf geht weiter !

Seitung Jahre nach der Kapitulation der Wehrmacht am 8. Mai 1945 ist die nationalsozialistische Bewegung stärker als je zuvor in der Weltgeschichte. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auf globaler Ebene!

„Militarität und Massenarbeit, Vorkriegs- und Vorkriegslehre haben nicht ausgereicht, die Krise der gesamten Welt zu lösen.“ Adolf Hitler zu den Nazis

Alle Nationalsozialisten sind unsterblich. Völkern und Rassenangehörigen, welche sich nicht an Kampf um die Erhaltung unserer weißen Völkern. Die Bewegung ist zwar wieder geworden, aber die Größe des Nationalsozialismus ist heute noch viel größer als in der Vergangenheit.

Die unsterbliche Legende ist aber nicht, die Volkstugend - gegen alle weißen Völkern (V - in England, keine Hilfe und Unterstützung, Überforderung und Konzentration) ist "legal" oder "illegal", als im Wahlkampf oder im Brandanschlag, als im Propagandakrieg, bewaffnet oder auf einem Schlachtfeld anderer Art. Jeder Nationalsozialist ist ein Kämpfer!

Hilf Hitler!
Gottwald Lusch



TROTZ VERBOT NICHT TOT!



Ε/Σ Δελτίο Ειδήσεων
www.nsdapao.org

#1005 19.06.2022 (133)

NSDAP/AO: PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 - USA

Εμπρόσθια αναφορά
Συνέντευξη με τη Molly
Τρίτο μέρος

NSK: Τα τρέχοντα έργα σας είναι προφανώς φιλοσοφικά και σχετίζονται με την τέχνη.

Παραγγίλτε τις απόψεις σας σχετικά με τον αντικείμενο αυτών των θεμάτων στην πολιτική.

Molly: Χίτλερ και ο Σπέρλεϊ της Αντράουπάρτεϊ (www.proustingtheancient.com/truth.htm). Είπα φέρσα στις 21 σελίδες τόμο, και έχω πολλά να πω να είναι. Η μέλιτη του Η' Παγκοσμίου Πολέμου είναι ένα απόλυτο νικητήριο πληροφόρηση για ένα πρόγραμμα και βίντεο, αλλά δύο πρόγραμμα που πρέπει να τραγουδήσουν. Απομένει λίγο σαν να είναι αρχαιολόγος που ζητάει το θαμμένο παρόν. Ένα παρόν που θα προτιμούσαν να μην έρθει στο φως.



the **NEW ORDER**

Number 174 (202) Copyright 1979 April 20, 2017 2326

The Fight Goes On !

Seventy years after the capitulation of the Wehrmacht on May 8, 1945, the postwar National Socialist movement is stronger than ever not only in Germany, but throughout Europe.

Decades of mass murder, expulsion, persecution, and defilement have not sufficed to destroy the seed of the brilliant idea of our much loved Führer Adolf Hitler.

All National Socialists and other racially-aware consciences and social kinmen fight side by side for the preservation of our White folk.

The movement has indeed become stronger, but the danger of biological folk death is also much greater today than in the past.

The desperate enemy is in the process of committing genocide against all White folk. His means are non-White immigration, culture dilution, and race-mixing.

Whether "legal" or "illegal", whether in election halls or street battle, whether armed with propaganda material or on a battlefield of a different kind every National Socialist must do his duty!

Hilf Hitler!
Gottwald Lusch



TROTZ VERBOT NICHT TOT!

Το NSDAP/AO είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο Προμηθευτής εθνικοσοσιαλιστικής προπαγάνδας!

Έντυπα και διαδικτυακά περιοδικά σε πολλές γλώσσες

Εκατοντάδες βιβλία σε πολλές γλώσσες

Εκατοντάδες ιστοσελίδες σε πολλές γλώσσες



BOOKS - Translated from the Third Reich Originals!
www.third-reich-books.com



NSDAP/AO
Fight Back!



nsdapao.org
Contact us to find out how YOU can help!